

Drillerier blev til informationskamp - trykning og distribution af "De Frie Danske" - der førte videre til dannelsen af en egentlig sabotagegruppe, Holger Danske:

Hidtil havde vi kun beskæftiget os med "bladvirksomhed" - "De frie Danske"-, men mente at vi ved at gå over i sabotage, kunne sætte noget mere fart i den opposition, som vi vidste, der lå på bunden af det danske folk, men som endnu på daværende tidspunkt ikke rigtigt var kommet til udbrud. Hele vort arbejde har været baseret på at få de såkaldte "NORSKE TILSTANDE". Undertegnede samlede 5 mand og dannede hermed en gruppe, som vi kaldte "HOLGER DANSKE".

Du kan læse meget mere om museet og Forening Stjerne Radio, om Holger Danske og om modstandskampen på vores hjemmeside: www.stjerneradio.dk og Stjerne Radio på Facebook.



Hvis du kunne tænke dig at støtte foreningens arbejde, vil vi blive meget glade for at modtage en donation. Donationer kan overføres til Foreningen Stjerne Radios bankkonto: 9570 - 00 1358 8341.

Alle, der bidrager økonomisk til foreningens arbejde, vil - hvis man ønsker det - blive optaget på vores liste over bidragsydere, som snart kan ses på vores hjemmeside.



Foreningen Stjerne Radios mission er at fastholde historien om modstandsgruppen Holger Danske og de mange, unge mennesker, der kastede sig ind i kampen for Danmarks frihed.

Scan QR-koden for at komme i kontakt med foreningen samt få mulighed for at dele dine oplevelser via vores Sociale Medier.



Museet STJERNE RADIO

Et museum om den danske modstandskamp under den tyske besættelse.
"Åbent" hele døgnet, 24/7, 365 dage om året.
Istedgade 31, København V



Stjerne Radio og kampen mod den tyske besættelsesmagt, 1940 – 1945

Stjerne Radio er et helt særligt museum i Danmark drevet af Foreningen af samme navn. Museet har åbent døgnet rundt og kan beses på adressen Istedgade 31 på Vesterbro i København. Gennem ruderne til den genskabte butik, Stjerne Radio, kan du se vores aktuelle udstilling.



Da besættelsen endelig var forbi den 5. maj 1945, trådte modstandsbevægelsen frem fra undergrunden for at overtage magten i Danmark, inden den igen kunne overgives til de folkevalgte politikere.

Den største af de bevæbnede modstandsgrupper var Holger Danske. Gruppen blev bragt til verden af de folk, der havde deres daglige arbejdsplads i Stjerne Radio, i butikkens baglokale, her på Istedgade 31. Carl Munck, som ejede butikken, hans brødre, Ove og Børge, og forretningens bestyrer, Josef "Tom" Søndergård, fandt sammen i en fælles kamp mod den tyske besættelsesmagt.

Vores nuværende udstilling fortæller historien om Holger Danske-gruppens spektakulære sprængning af Forum.



Carl Munck (1907-1958)
Munck åbnede den 1/9 1942 radioforretningen "Stjerne Radio" på Istedgade 31.



Josef Søndergaard (1906-1946)
Dæknavn "Tom". Stifter og leder af Holger Danske I.



Jørgen Haagen Schmith (1910-1944)
Første aktion var mod sin arbejdsplads Citroën i Sydhavnen, hvilket gav ham dæknavnet "Citronen".

Det startede med simple drillerier af værnemagten, udviklede sig til trykning og distribution af det illegale blad "De Frie Danske", og videre til store sabotageaktioner mod de tyske besættelsestropper. Jørgen "Citronen" Haagen Schmith kom i butikken bl.a. i forbindelse med planlægningen af den store sabotage mod Forum på Frederiksberg, som Værnemagten havde beslagnet til indkvartering af deres tropper. En sabotageaktion, der blev central i udviklingen af den opstand, der førte til Samarbejdsregeringens fald den 29. august 1943. Herefter måtte den første generation af Holger Danske flygte til Sverige, men andre stod klar til at videreføre arbejdet - en ny generation af Holger Danske gik ind i kampen mod de tyske besættelsestropper og deres danske håndlangere. Holger Danske var med hele vejen frem til 5. maj 1945.



Josef "Tom" Søndergård kom efter sabotagen mod Forum til Sverige, hvor han i 1944 nedskrev gruppens historie. Her bringes et uddrag af "Toms" originale optegnelse, der beskriver Holger Danskes begyndelse, hvor det var relativt uskyldige drillerier af Værnemagten, som gruppen morede sig med. Fotoet på forsiden af denne flyer viser københavnere lytte til BBC's danske nyhedsudsendelse foran Stjerne Radio i sommeren 1943.

Det tyskfiendtlige arbejde har stået på, siden tyskerne kom til Danmark. Det begyndte med i radioforretningen, Istedgade 31, gennem Højtalerne at udsende den danske radio fra London. Efter nogen tids forløb blev det forbudt af det danske politi. Begrundelsen var spærring af trafikken. Så blev udsendelsen forlagt til gården, hvor folk stod som sild i tønde. Så blev også det forbudt. En Frikorpsmand tvang politiet til at optage rapport. Derefter blev udsendelsen forlagt til selve lokalet. Her fortsatte udsendelserne på trods af forbuddet. Det var fuldt hus hver dag kl. 12 til halv 1. Udsendelserne ophørte først, da Gestapo d. 29. august 1943 lukkede forretningen.